

ענת לוי אנקווה
רחוב חוחית 16 ב'
אשקלון

יא' אדר ב' תשע"א
17 מרץ 2011

לכבוד
עמרם מלול
יו"ר צוות
סניף אשקלון

שלום רב,

הנדון : הבעת תודה והערכה על טיול

בתאריך 15.3.11 השתתפתי כגמלאית צה"ל בטיול יום האישה לירושלים.

יש לציין שפרשתי מצה"ל אחרי 25 שנות שירות, לפני שנה וקצת ומאז שאני חברה ב"צוות", לא הצטרפתי לאף פעילות של סניף אשקלון וזאת עקב חששי מאי הכרת המבוגרים שבסניף ומציאת שפה משותפת איתם. טעיתי בגדול.

רשמיי מהטיול הינם מעולים. אלכס ועמרם חיכו לנו ליד האוטובוסים, במאור פנים, אני הייתי באוטובוס של עמרם, וזאת בזכות הכנה מסודרת מראש של האוטובוסים, ידענו כל אחת היכן מקומה באוטובוס. יצאנו באיחור קל אך עמרם ציין זאת כליקוי ודרש בצדק, לעמוד בזמנים. תפילת הדרך נאמרה באמונה שלמה ועלינו קדימה ירושלימה.

עצרנו ביד השמונה, התפנקנו בארוחת בוקר מעולה ובריאה ונהננו מקרני שמש חורפית, נוף משגע וגם הצלחנו לגלות מי ומי בחבורה.

המדריך המקצועי שהתלווה אלינו – הרצל גונה, ידע להסביר לנו על היסטוריית ירושלים בעניין רב, עם סיפורים, שירים ואף בדיחות שאפילו הקשוחה בנשים המבוגרות הבליחה חיוך בזוית פיה. השתתפנו ליד אוהל המחאה, ב-5 דקות הדומיה למען גלעד שליט שנמצא בשבי כבר 1724 ימים רחוק ממשפחתו האוהבת ועמו ישראל.

בכותל התרגשנו ופתקים בחורים העמוסים הטמנו. פסענו ברחוב היהודי בערגה שנות אור אחורה, ומשם רעבים נסענו למוזיאון ישראל לארוחת גורמה בניחותא.

הסתובבנו וספגנו את האווירה הנעימה ברחבי קומות מוזיאון ישראל, וציינו בפנינו שצריך יום שלם להסתובב שם ולראות את הכול.

בין לבין גם הכרנו אחת את השניה והצלחתי להפתיע בכך שגם צעירות כמוני בנות 43 יוצאות לפנסיה.

המלצות : להדגיש שחובה להגיע עם נעלים נוחות ונדרשת הערכות טובה לעמידה בהליכה בקצב סביר. נשים קרטעו ופגעו בקצב ובכך הפסידו לרוב את הסברי המדריך ולחלק מהמקומות איחרנו.

אז, באמת נהניתי מירושלים ומההדרכה, הארגון, והחברה, ואין ספק שאצביע ברגלים יותר בסניף אשקלון המנוהל ביד רמה ואישית, על ידי עמרם ואלכס היקרים.

אשמח באם מכתבי זה הכנה, יועבר הלאה לכל מי שתמצא לנכון.

ברגשי תודה,

ענת לוי אנקווה

אשקלון